



## BOEKBESPREKING

**Hans Adema, 2008. Vliegenzwammen op het Rapenburg. Paddenstoelen in de binnenstad van Leiden.** Uitgeverij Ginkgo, Leiden. ISBN 978-90-71256-05-9. 158 pp, gebonden. Prijs € 21,50.

We kennen Hans en zijn boeiende verhalen over paddenstoelen al jaren. In zijn nieuwste boek “Vliegenzwammen op het Rapenburg” is het alsof hij naast je staat. Je hoort hem vertellen. De titel is een vette knipoog naar het boek van Rob Chrispijn, die enige jaren geleden een boek over paddenstoelen in Amsterdam schreef, “Champignons in de Jordaan”. De foto op de omslag is voor kenners van paddenstoelen en Leiden onmiskenbaar: er staan echt Vliegenzwammen op het Rapenburg (met het Academieggebouw op de achtergrond).

Het boek is het resultaat van 21 jaar intensief inventariseren, met als resultaat 250 verschillende soorten paddenstoelen. Dat is veel als je bedenkt dat het alleen om de Leidse binnenstad gaat. Gelukkig is Hans in zijn enthousiasme niet helemaal consequent: de Inktviszwam (pag. 139) komt niet uit de Leidse binnenstad, maar hoe hadden we anders ooit het verband tussen zigeuners en het voorkomen van de Inktviszwam in Oegstgeest geweten (lees zelf maar).

Het 158 pagina's tellende boek is rijkelijk met kleurenfoto's geïllustreerd en prima gebonden. Het boek bevat zo'n 30 pagina's inleiding, met een hoofdstuk over de geschiedenis van de stad, over de belangrijkste vindplaatsen inclusief kaartje, over bescherming en consumptie van paddenstoelen. Verder nog een hoofdstuk over de werkwijze van de auteur, en wat achtergrondinformatie over paddenstoelen. Daarna volgt de complete soortenlijst met 250 soorten. Helaas ontbreken daar de jaartallen, want ook daar zijn we best nieuwsgierig naar. Ook jammer is dat zowel de soortenlijst als de index achter in het boek op volgorde van Nederlandse naam staan, waardoor de Morielje niet bij morielje staat maar bij de g van Gewone morielje. Gelukkig is er ook een index op wetenschappelijke naam.

Na de soortenlijst volgt een bespreking van een groot aantal soorten. De besproken soorten zijn systematisch gerangschikt. Per soort is een korte beschrijving te vinden met een of meerdere foto's en informatie over de vindplaatsen in Leiden, dit alles gelardeerd met sappige anekdotes. Weet u bijvoorbeeld waarom de Reuzenbovist ook wel Hitlers “secret weapon” werd genoemd?

De foto's zijn grotendeels van Hans' eigen hand, aangevuld met foto's van Jan Meijvogel en Herman in den Bosch. De meeste foto's zijn van goede kwaliteit, sommige zijn kennelijk van een oudere al wat (blauw)verkleurde dia en doen wat gedateerd aan. Geen wonder natuurlijk als je de lange periode, waarop dit werk gebaseerd is, in aanmerking neemt. Op een foto zien we nog een Renault-4-tje rijden op de achtergrond! Een enkele foto is niet van voldoende kwaliteit, zoals bijv. de Grijsze slanke amaniet. En het leukst zijn toch de foto's met stukjes Leiden op de achtergrond, maar dat was zonder twijfel niet altijd realiseerbaar.

Vreemd is de vermelding van de Latijnse namen bij de foto's (met spelfouten). Je zou toch de Nederlandse namen verwachten. Deze namen worden overigens ook niet helemaal consequent geschreven.

Er is natuurlijk altijd wel wat aan te merken op een boek met zo'n onderwerp. De hoofdzaak is dat dit al met al een leuk boek is, heerlijk om te lezen, een aanwinst voor uw boekenkast en ook leuk als kadootje. Het is ongetwijfeld te koop op de Nieuwjaarsbijeenkomst.

Marijke Nauta en Leo Jalink